



בעין של אילת – על שרירים וכישורים / אילת פילבר - מנהלת תיכון

מכירים שקנייתם אוטו חדש ופתאום נראה שכולם נוסעים רק במכוניות כאלה?
שהתחלתם לרוץ בחוץ או בחדר כושר, או שאתם מתכוונים למרוץ ונראה לכם שכולם על
המסלול?
מכירים את זה שמישהו עסוק עם נוער שוליים ופתאום נראה שהשוליים (הצרים) הם החברה
שלא מעשנים ושותים? שבאמת העולם כולו שוליים?
אז זהו, זה קרה לי.
נדבקתי בוורוס או בחיידק ונראה לי שהעולם, וודאי עולם החינוך צריך לעסוק בזה ברצינות
ובדחיפות.
קוראים לזה "פיתוח כישורים חברתיים של ילדים".
מה פתאום צריך לפתח כישורים כאלה?
האם הילדים לא נולדים עם כישורים אלו?
האם אין עצם היותנו חלק ממשפחה, מחבורה, משבט בסניף או מכיתה מפתח בנו את אותם
הכישורים?
זה לא כמו שרירים שמתחזקים כשילד מתחיל לזחול, ללכת ולשחק כדורגל?
כנראה שלא
אבל למה?
טוב, אתם בטח אומרים: זה שוב הסמרטפון והמחשב, שמענו, כמה אפשר לדבר עליהם?
נכון, אבל לא רק.
העולם שאנחנו חיים בו יותר מרוחק.
אספר לכם על התהליך שעובר אדם שנכסיו מתרבים.
הוא עובר מנסיעה באוטובוס למכונית ובהמשך אפילו למטוס פרטי כדי לא להתעכב בפקקים,
מדירה בבניין לוילה שיש לה גם בריכה וחדר כושר.
בהמשך - לחברים לא ממש נעים לבוא לבקר במיוחד אם הילדים עלולים ללכלך.
נכון, זה לא בדיוק המצב אצלנו (בנתיים) אבל ללא ספק הקשרים יותר מרוחקים ופחות
ספונטניים.
הכי פשוט, כשהייתם ילדים יצאתם אחר הצהריים עם כדור ומי שהצטרף שיחק?
יש עדיין שמורות טבע כאלה.

חקלאי של פעם ידע להבחין בחוש איזה מזיק נכנס לשטח שלו, מספרים שהיה יודע לזהות מאיזו שורה בכרם קטפו את האשכול שאתה אוכל כרגע.
מוסכניק ידע לשמוע במה חולה הרכב, בלי המחשב, ומיילדת ידעה להרגיש גודל של עובר, בלי אולטרסאונד.
כשהטכנולוגיה עושה את העבודה, החושים נחלשים מחוסר שימוש, ממש כמו שריר.
ואז, הכישורים שהתפתחו בטבעיות כמו שמירה על קשר עין, חיוך, אמפתיה, האפשרות לזהות הבעות ושפת גוף וכמובן היכולת לשתף ולדבר, צריכים טיפוח ופיתוח.
מאחר וראינו סביבנו את "החלשות השרירים", יצאנו השנה קבוצת מורים מהשיבה ללמוד את הנושא במכון "תעצמות". למדנו איך מפתחים כישורים חברתיים, מיומנויות ושיח רגשי בעזרת משחקים ופעילויות.
המשחק הוא כוכב בפיתוח המיומנויות, התחלנו להכניס "זמן משחק" לכיתות, ואפילו, לא תאמינו, לחדר המורים.
בהתנסות הזו אנו מקווים שאנחנו, מורים ותלמידים, נחזק את החושים הטבעיים ונחדד אותם גם בעידן הנוכחי שבו עולה ונוסקת הבינה המלאכותית.
זה כיף ומשמח, ואנחנו רואים סביבנו יותר אנשים וילדים מחייכים.
הפתעה, לאנשים מחייכים יש יותר חברים!
אמרנו כישורים חברתיים? הנה, נתתי טיפ.